

## Het grote gevaar van facebook!

**Wie heeft een account op de netwerksite facebook, of beter gezegd: “ wie heeft dit niet...?” Het is een fantastische manier om contact te houden met je vrienden, mensen mee te delen hoe het met je gaat of wat je aan het doen bent, foto's te delen met je vrienden...Maar is het allemaal rozengeur en maneschijn? Is het internet echt zo betrouwbaar als we denken? En wie zijn wij op het internet? Gewoon onszelf, of zijn we op het net iemand anders?**

Ikzelf zit ook op facebook, hierdoor voel ik me veel socialer en heb ik meer contact met vrienden en kennissen. Het concept is gewoon fantastisch: post een status, andere mensen vinden deze leuk en kunnen hierop reageren, je kan een foto plaatsen. Je laat een beetje zien aan de rest hoe jouw leven eraan toe gaat. Het is allemaal wel leuk, maar we staan meestal niet stil bij de gevaren die er ook wel aan verbonden zijn.

### Wie is mijn facebookvriend echt?

Het grootste gevaar aan deze netwerksites is dat je er met iedereen bevriend kan zijn en je vaak niet weet wie bepaalde mensen zijn. Sommige mensen doen zich heel anders voor dan ze zelf zijn... Als je iemand als vriend hebt toegevoegd kan deze al jou foto's zien, berichten die je post lezen en met jou praten via de site... Het gebeurt jammer genoeg steeds vaker dat jonge meisjes lastiggevallen worden door oudere mannen die zich op het internet voordoen als jongen met dezelfde leeftijd als hun gesprekspartner. In de ergste gevallen vragen de mannen om af te spreken en het zal je verbazen hoeveel meisjes hierin trappen.

### Privacy?

Een ander gevaar is dat mensen die hier helemaal geen zaken mee hebben, ineens heel veel over jou weten. Ze weten je hobby's, wanneer je buitenshuis bent (wordt ook gebruikt door inbrekers), van wie je houdt, wie je vrienden zijn, waar je werkt,...

Je hebt geen privacy niet meer.



### Live you facebook

Veel mensen leven heel hun leven op het internet, ze hebben geen vrije tijd niet meer en raken geïsoleerd. Ze hebben op facebook honderden vrienden, maar helaas is dit niet 'echt'. Hoeveel van je vrienden op het internet praten ook in het echt met je?

Het is dus absoluut belachelijk om zoveel tijd op het internet te besteden! Sommige mensen zijn echt verslaafd! Oké, netwerksites zijn handig en leuk... maar je moet het verschil weten tussen deze sites en het echte leven. Wie van zichzelf weet dat hij/zij een facebook, twitter of netlog verslaving heeft, kan beter een beperking van het aantal uren internet op zijn computer zetten (bv. 2 uur). Zo zal de gebruiker maar 2 uur per dag op het internet kunnen.

### Pas op voor hackers!

Tenslotte hebben netwerksites ook het gevaar dat ze hackers en dergelijke met zich mee kunnen brengen. We zien ze niet, maar ze zijn er wel.

We mogen besluiten dat netwerksites ongelofelijk handig en leuk zijn, maar ze zijn het niet waard om al je vrije tijd erin te steken, dus overdrijf zeker en vast niet!

Let op voor mensen die je er niet kent en vertrouw niet zomaar iedereen!

bron: <http://plazilla.com/1-het-grote-gevaar-van-facebook>